



Με αφορμή τον εορτασμό της 8ης Μαρτίου, Ημέρα της Εργαζόμενης Γυναίκας, φέτος το 2022 παρατηρούμε την εξέλιξη που έχει υποστεί η κατάσταση των γυναικών στον κόσμο και τους μετασχηματισμούς που υφίστανται εδώ και καιρό οι έννοιες του φύλου και του φύλου.

Από το «δεύτερο φύλο» περνάμε στην αναλυτική κατηγορία του «φύλου», και η χρήση και η κατάχρηση του φύλου δημιούργησε την ανάγκη να προχωρήσουμε στην ανάλυση των **υλικών και οικονομικών συνθηκών, που προκαλούν** την επιβολή ρόλων και στερεοτύπων, με τα οποία η πατριαρχία και ο καπιταλισμός μας καταπιέζει. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι, από την εισαγωγή του στις φεμινιστικές σπουδές, το φύλο συνοδεύτηκε από το αίτημα για κατάργησή του. Από τις σοσιαλιστικές σπουδές επινοήθηκε η ταξική κατηγορία για να την καταργήσει.

Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο καπιταλισμός, στην άγρια νεοφιλελεύθερη φάση του, έχει συμμαχήσει με τη συνηθισμένη πατριαρχία και έχει χρηματοδοτήσει τη σημερινή του μεταμφίεση. Μεταξύ των δύο έχουν οικοδομήσει έναν ανάδρομο λόγο με μια προοδευτική εμφάνιση που πλημμυρίζει τα μέσα και τα μυαλά, με ταχύτητα που καταδεικνύει το ψέμα αυτής της υποτιθέμενης επαναστατικής προόδου. Ποτέ μια επανάσταση δεν είχε τα υλικά μέσα για να την οδηγήσει στην επιτυχία τόσο γρήγορα.

Και για να μην προχωρήσει η ανάλυση στα όρια των υλικών και οικονομικών συνθηκών, κάνουν ένα βήμα πίσω και εκμεταλλεύονται το έδαφος που γονιμοποιήθηκε από την κατάχρηση του όρου φύλο, που είχε ήδη διαποτίσει άκριτα την κοινωνία και τους θεσμούς.

Η άκριτη γενίκευση της λέξης φύλο επέτρεψε το παιχνίδι με το κέλυφος στο οποίο βρισκόμαστε: η σκόπιμη σύγχυση του σεξ με το φύλο, που διαγράφει το πρώτο και το αντικαθιστά με το δεύτερο, να μετατρέψει τις υποκειμενικές επιθυμίες σε δικαιώματα, εις βάρος των αντικειμενικών δικαιωμάτων. **ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών**, που επιτεύχθηκε μέσω του μακροχρόνιου αγώνα ενάντια στον καπιταλισμό και την πατριαρχία.

Αυτή είναι μια απελπισμένη αντίδραση του καπιταλισμού που πεθαίνει από την ίδια του τη φύση και την πατριαρχία του που στριμώχνεται από γενναία και μαζικά φεμινιστικά κινήματα σε όλο τον κόσμο.

Για όλους αυτούς τους λόγους, οι γυναίκες:

1. ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ την προσωπική ενδυνάμωση ως λύση για το κράτος μας. ΑΓΩΝΙΖΟΥΜΕ για τη συλλογική μας χειραφέτηση
2. ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ να μείνουμε εγκλωβισμένοι στα υποτιθέμενα προνόμια του «φύλου» μας, ΑΛΛΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΞΗ, και τις συνέπειες των ανισοτήτων και της σκλαβιάς. Κατά συνέπεια, είμαστε καταργητές της πορνείας, των μήτρων προς ενοικίαση, της πορνογραφίας και οτιδήποτε σχετίζεται με τη βιομηχανία του σεξ.
3. ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ότι είμαστε μητροφόροι ή έγκυοι, όπως σκοπεύει η νέα αγορά για γενικές ταυτότητες, προς όφελος της παγκόσμιας βιομηχανίας φύλου.
4. ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ έναν κόσμο στον οποίο η θηλυκοποίηση της φτώχειας αυξάνεται. Η φτώχεια που είναι η πηγή τόσης βίας κατά των γυναικών. Όχι μόνο εκείνοι που είναι χρήσιμοι σεξουαλικά για τις βιομηχανίες του σεξ και του φύλου, αλλά και εκείνοι που συνεχίζουν να φροντίζουν στα γηρατιά τους ή εκείνοι που συνεχίζουν να αγωνίζονται από τη νεολαία τους και τώρα δέχονται επίθεση για αυτό.
5. ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ τους πατριαρχικούς κανόνες ομορφιάς που επιβάλλουν την υπερσεξουαλικότητα στις νέες γυναίκες και γελοιοποιούν εκείνες που όταν γεράσουν αρνούνται να δεχτούν το πέρασμα του χρόνου, γιατί ο κανόνας απαιτεί νιότη.
6. ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ την απαξίωση της εμπειρίας μας στα γηρατιά.
7. ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ένα γήρας χωρίς επαρκείς πόρους για μια αξιοπρεπή ζωή.
8. ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ μας αποκλεισμούς ή αποκλεισμούς από σημαντικές πολιτικές ηγετικές θέσεις για τον μοναδικό λόγο ότι είμαστε γυναίκες.
9. ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ότι θεωρούμαστε υπεύθυνοι για την καταπίεση που υποφέρουμε, ούτε για τους λόγους που πρέπει να οργανωθούμε συλλογικά για να διαγραφούν, ούτε για να καλυφθούν οι ανισότητες σβήνοντάς μας από τα στατιστικά αρχεία, εξαλείφοντας τη διάσπαση ανά φύλο.

Από την εμπειρία μας από τις κοινές ζωές και από τον παγκόσμιο οργανισμό μας, είμαστε πρόθυμοι να αγωνιστούμε για μια αξιοπρεπή ζωή για όλες τις γυναίκες ηλικίας ώστε να απολαμβάνουν μια αξιοπρεπή συνταξιοδότηση, σε αυτήν τη γενιά και στις επόμενες. Οι νέες γενιές είναι οι κόρες και οι εγγόνες μας. Για το μέλλον σας και το παρόν μας ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ τη νέα δικέφαλη επίθεση του ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑΣ.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΘΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΞΕΚΡΙΖΟΥΜΕ. !!!!

