

ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΤΆΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Είναι αρκετά δύσκολο να παρουσιάσουμε την κατάσταση των συντάξεων σε μια χώρα που αναδύεται από το σοσιαλιστικό καθεστώς όπου τα πάντα κυβερνούσαν, και τώρα έχουμε μια κατάσταση σχεδιασμένη σε ένα ανταγωνιστικό καθεστώς, αρκετά χαοτική στο τέλος, τουλάχιστον όσον αφορά τον υπολογισμό. Γιατί υπήρχαν συνταξιούχοι που έπαιρναν τη σύνταξη με τον τρόπο υπολογισμού του παρελθόντος, αυτοί που είχαν εργαστεί για ένα διάστημα στο δημόσιο σύστημα και μετά άλλη μια περίοδο στον ιδιωτικό τομέα, συνταξιούχοι που δούλευαν στο στρατό ή σε άλλους τομείς και αυτοί με το κράτος γενικά αποκαλούμενες «ειδικές συντάξεις»!

Ως εκ τούτου, σε μια προσπάθεια να ευχαριστήσουν όλους, έγιναν συνεχώς νέοι συνταξιοδοτικοί νόμοι, οι οποίοι αντί να βοηθήσουν περισσότερο, δημιούργησαν σύγχυση.

Επί του παρόντος, όλες οι συντάξεις υπολογίζονται εκ νέου χωρίς να μπορούμε να πούμε με ποιες συνέπειες. Το μόνο που μπορείτε να μαντέψετε είναι ότι θα δυσαρεστήσουν τους περισσότερους ανθρώπους, επειδή το σύστημα δεν έχει ακόμη ενοποιηθεί. Το δημόσιο συνταξιοδοτικό σύστημα συνδυάζεται με ιδιωτικά κεφάλαια, τίποτα δεν μπορεί να γίνει για να διορθωθούν οι ανισότητες μεταξύ τακτικών και ανταποδοτικών συνταξιούχων και εκείνων με τις λεγόμενες ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ. Δεν μπορούν να τροποποιηθούν, διότι μπορούν να προσβληθούν αμέσως ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Ένα άλλο πρόβλημα θα ήταν ότι πολλοί άνθρωποι που εργάζονταν στο συνεταιριστικό γεωργικό σύστημα στο παρελθόν έχουν πολύ χαμηλές συντάξεις και προσπαθούν εδώ και πολύ καιρό να βρουν μια δίκαιη λύση, η οποία δεν έχει επιλυθεί μέχρι στιγμής.

Τέλος, αλλά ίσως το πιο σημαντικό, το γεγονός ότι το συνταξιοδοτικό ταμείο, τουλάχιστον το κρατικό ταμείο, μειώνεται, όχι μόνο επειδή υπάρχουν λιγότεροι εργαζόμενοι, αλλά και επειδή υπάρχουν πολλοί συνταξιούχοι στη μισθοδοσία.

Κυρία Lagarde, αυτός ο θλιβερός χαρακτήρας παρατηρεί κυνικά ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση, η οποία τους φαίνεται μόνο να αυξάνει την ηλικία συνταξιοδότησης. Τίποτα για πολλαπλές δουλειές, για παράδειγμα!

Σε αυτό το πλαίσιο, τα ερωτήματα ενός συγχυσμένου πληθυσμού, επειδή κανείς δεν εξηγεί τίποτα, θα ήταν αν κάποιος μπορεί να βρει τη λύση ή τουλάχιστον την καλύτερη πρόταση. Πιο αποτελεσματική θα ήταν μια ασφάλιση για όλους να κάνουν ενώ εργάζονται, αμερικανικού ή ελβετικού τύπου, ή η παρακράτηση ενός ποσού από το κράτος για μια σύνταξη διαβίωσης και το υπόλοιπο να αφεθεί στη διακριτική ευχέρεια του καθενός με ποιον τρόπο θα συμπληρώσει τη σύνταξή του, είτε πρόκειται για ιδιωτικά κεφάλαια, ασφάλιση ή να βρει άλλη λύση. Διότι, ενώ αναβάλλεται η ηλικία συνταξιοδότησης, κανείς δεν θα μπορεί να την απολαύσει για περισσότερο από μερικούς μήνες ή 2-3 χρόνια! Είναι αλήθεια ότι για εκείνους που κυβερνούν, με τον κυνισμό τους και την έλλειψη ενσυναίσθησης, αυτό θα «έλυne άνετα το πρόβλημα»!

Φυσικά, για μια χώρα όπως η δική μας, στην κατάσταση που περιέγραψα, οποιαδήποτε γνώμη ή εμπειρία εκ μέρους σας θα ήταν επωφελής για μια βάση συζήτησης με τους συνταξιούχους, ακόμη και με τους κυβερνήτες μας!

Σας εύχομαι καλή επιτυχία και σας διαβεβαιώνω για όλη μας την υποστήριξη, γιατί αγωνιζόμαστε για το ίδιο πράγμα!

Ο σύντροφός σας Cirrián Pop, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Εργαζομένων της Ρουμανίας
Βουκουρέστι, 4 Ιουνίου 2023

Τους ρώτησα αν ήταν υπέρ ή κατά των ιδιωτικών συντάξεων και αυτή είναι η απάντησή τους:

Αγαπητέ φίλε, έγραψα το κείμενο που διάβασες, την παρέμβασή μας με τους συναδέλφους της οργάνωσής μας. Οι ιδιωτικές συντάξεις είναι μια πραγματικότητα στη Ρουμανία, είμαστε υποχρεωμένοι να συνεισφέρουμε "εξ ορισμού" στους πυλώνες των ιδιωτικών συντάξεων. Αποτελούν, επομένως, πραγματικότητα στη Ρουμανία, ακόμη και αν εσείς ή εγώ δεν συμφωνούμε. Η πραγματικότητα, ότι αυτό υπάρχει, και δεν μπορεί να αλλάξει. " κ. Lagarde, όπως και η άλλη κυρία, η Ursula, είναι δύο δικτάτορες, αλλά όσον αφορά τον πυλώνα των ιδιωτικών συντάξεων, αποτελούν πραγματικότητα στη Ρουμανία, αν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι, ξεκινά αναλύοντας την πραγματικότητα όπως είναι.